



Μ. Μπαλαούρας: Ανοιχτή Επιστολή προς τους δημάρχους- μέλη των ΔΣ της Ηλείας για τον δρόμο Πάτρα-Πύργος

Δε πάει άλλο: Ο θάνατος του βρέφους να γίνει αφορμή για να σταματήσει η αδιαφορία και ο εμπαιγμός

Κύριοι δήμαρχοι και μέλη των ΔΣ των Δήμων της Ηλείας,

Πέρσι, στις 8 Σεπτεμβρίου, με την ανάληψη των καθηκόντων σας, «ως ένας απλός πολίτης της Ηλείας με σημαντική όμως εμπειρία (και συμβολή), αλλά και κριτική στις υστερήσεις-καθυστερήσεις στην εξέλιξη του μείζονος θέματος του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος» κατέθεσα δημοσίως ορισμένες σκέψεις μου. Έλεγα τότε ότι ο Ηλειακός λαός απαιτεί να «ηγηθείτε όλοι, συνασπισμένοι, ενός δυναμικού αγώνα, ενός κινήματος για να προχωρήσει και ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος, μη επιτρέποντας στον αρμόδιο υπουργό Κ. Καραμανλή (και στον Κ. Μητσοτάκη) να προχωρήσει στη δολιοφθορά της ανατροπής της υλοποίησης του έργου, για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των «εθνικών εργολάβων».

Προχθές συμπληρώσατε ένα έτος από την ανάληψη των καθηκόντων σας.

Στην αρχή της θητείας σας δημιουργήθηκε αγωνιστικό μέτωπο όλων των Δήμων της Ηλείας, όμως σιγά-σιγά, αυτό αφυδατώθηκε και συρρικνώθηκε μέχρι εξαφάνισης... θυμίζοντάς μου το «Άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά» (1).

Δεν είναι όμως η ώρα για καταλογισμό συγκεκριμένων ευθυνών...

Ο Κ. Καραμανλής, χωρίς κοινωνική πίεση πιά, προχώρησε στη διάλυση των εκτελούμενων εργολαβιών και στην απένταξη του έργου, βρήκε τους συγκεκριμένους παραχωρησιούχους, αυξάνοντας το κόστος, ανακοινώνοντας από πάνω διόδια, όταν και εάν γίνει, περιμένοντας το 2021 για τις εγκρίσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών, χωρίς να είναι σε θέση να απαντήσει, αν θα τις πάρει και το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο που διέκοψε. Όλες οι κινήσεις του τις κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό, όπως τη συμφωνία που υπέγραψε με συγκεκριμένους παραχωρησιούχους, αρνούμενος να τη καταθέσει στη Βουλή, λες και αφορά προσωπικό του θέμα...

...Και ο «Μολώχ της ασφάλτου» συνεχίζει να θυσιάζει δεκάδες συμπολίτες μας ...

Από φορείς της λύσης, γίνετε μέρος του προβλήματος

Κύριοι δήμαρχοι- μέλη των ΔΣ,

Ο χρόνος, ακόμα και αν εγκριθεί από τη Κομισιόν, θα ξεπεράσει, τουλάχιστον, τα επόμενα 3-4 χρόνια...

Ο λαός της Ηλείας βρίσκεται σε αναταραχή, δε μπορεί να περιμένει άλλο, ζώντας με το φόβο του θανάτου, των ακρωτηριασμών, αλλά και της υπανάπτυξης.

Απαιτεί να ξεπεράσετε τις ελάχιστονες διαφορές ή μικρο-σκοπιμότητες θυσιάζοντας το μείζον και ζωτικό της ασφάλειας και ανάπτυξης του Νομού μας.

Δε μπορεί να συνεχίσετε τη μέθοδο του «βλέπουμε και κάνουμε» και αοριστίες.

Θα διεκδικήσετε «εδώ και τώρα» την εντατικοποίηση και ολοκλήρωση του έργου;

Τότε θα τιμήσετε αυτούς και αυτές που σας τίμησαν, γενόμενοι μπροστάρηδες του τόπου.

Τα ήξεις-αφίξεις, ο τοπικισμός και η αδράνεια είναι αυτά που οδήγησαν τον τόπο μας στη τελευταία βαθμίδα της ανάπτυξης. Θα βολευτείτε με το να γίνουν το 2021 κάποια έργα βελτίωσης του υπάρχοντος δρόμου, αλλά ούτε λόγος για την αποπεράτωση, του μέχρι πρότινος σε εξέλιξη έργου;

«Δεν είν' εύκολες οι θύρες/εάν η χρεία τες κουρταλή» (2) (πόρτες δεν ανοίγουν εύκολα, όταν τις κτυπάει η ανάγκη, θέλει αγώνα).

Για αυτό: Να πιάσετε ξανά το νήμα της ευθύνης, της πάλης και του αγώνα και,

Να ηγηθείτε Συνασπισμένοι ενός Πανηλειακού (και Παναχαϊκού) κινήματος για το καλό των πολιτών και του τόπου μας! Γνωρίζετε πολύ καλά από συλλογικούς κοινωνικούς αγώνες (όπως κλείσιμο δρόμων-λιμανιών-σχολείων-καταστημάτων, διαδηλώσεις).

Αν δε θελήσετε εσείς το κενό θα το καλύψουν οι πολίτες...

«Οι καιροί ου μενετοί»

(1), (2) Διονύσιος Σολωμός «Υμνος εις την Ελευθερίαν»